

Beste gemeenteleden,

We leven in de 40 dagentijd. Vroeger vaak lijdenstijd genoemd. Een tijd van bezinning en inkeer. Door de coronacrisis wordt het ineens wel een heel intense periode. In het Noorden valt het nog mee, maar in Brabant en Limburg is er veel ziekte, pijn en verdriet. Bij ons merken sommigen echter wel de beperkingen. Ouderen in verzorgingshuizen die geen bezoek meer mogen ontvangen. Ook niet van hun eigen kinderen! Een telefoontje doet al veel goed, of een kaartje, maar het blijft surrogaat. Ik moet denken aan woorden uit Psalm 86:

'Luister naar mij, Heer, en antwoord mij alstublieft, want ik ben in nood. Red mijn leven! Ik ben immers uw vriend? Mijn God, bescherm mij, want ik vertrouw op U. Heb medelijden met me, Heer, Ik roep U de hele dag om hulp. Maak me weer blij, want ik geef mezelf aan U.'

Deze psalm is een gebed van David. David was niet altijd makkelijk, maar had het ook niet altijd makkelijk. David heeft het in de psalm ook moeilijk en bid tot God. David is in nood. Velen zijn in ons land ook in nood. En niet alleen in ons land, maar wereldwijd. Een virus, met het blote oog niet te zien, heeft de hele wereld in de greep. Wij mensen menen soms heel wat te kunnen, maar zo'n klein virus heeft ons al in de macht. God help ons! Nood leert bidden. Soms leert nood ook vloeken, maar ik hoop dat we het bij het bidden houden. Bidden om Gods hulp en nabijheid. Bidden om verlossing, genezing en herstel. Om kracht in eenzaamheid en stilte.

Soms hoor ik de vraag: Waarom laat God dit toe? Ik las op Twitter ook een verrassend antwoord: Deuteronomium 14: 18. God geeft ons dieren te eten, maar verbiedt ook nadrukkelijk om onreine dieren te eten, waaronder de vleermuis. Algemeen wordt aangenomen dat wij mensen het virus te danken hebben aan het eten van vleermuizen. Zonder nu gelijk schuldigen aan te wijzen, mag het wel duidelijk zijn dat God in zijn goedheid ons niet voor niets regels heeft gegeven. Als we ons niet aan zijn regels houden en Hem dan vervolgens de schuld geven, is dat toch wel een beetje dubbel.

Maar God is niet alleen een God van regels. Nee, Hij is juist een God van bevrijding en nabijheid. Lees de tien geboden er maar eens op na. Boven de geboden staat nadrukkelijk dat deze gegeven zijn door de God die bevrijd heeft. En om nu in die vrijheid te blijven, geeft Hij de tien geboden.

Ook nu mogen wij God bidden om bevrijding net als David deed. David zegt in vers 7 van Psalm 86: 'Als ik in moeilijkheden ben, roep ik U om hulp. Want U antwoordt mij.' Zo mogen we met David mee bidden, mee roepen. God help ons en wees ons nabij. Heer, verlos ons van het virus. Zegen het werk van de artsen en het verplegend personeel. Heer, ontferm U over ons.

Veel sterkte en Gods helende nabijheid toegewenst.

Ds. Johan van der Sleen